



Om en Bij de Lukaskerk

Voorlopig
de laatste
maandelijkse
uitgave

Predikant:**Jannet van der Spek**domineelukaskerk@gmail.com

telefonisch bereikbaar:

dinsdag, woensdag en donderdag
op 06-41728662

vrijdag en zaterdag 070-4062077

Diaconaal Werker: Esther Israëltelefoon: 06 57 73 49 87, eisrael@stekdenhaag.nl**Secretariaat:**

mw Els Bisschops

telefoon: 070 346 33 66, elcabiss@kpnplanet.nl

postadres: Lukaskerk, Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag

Koster Lukaskerk – kosterlukaskerk@outlook.com

de heer Frederik Ekkelboom – 070 737 04 47

Telefoon Lukaskerk – 070 389 72 63

Verhuur ruimten: De heer Paul Blom – paulblom@casema.nl

telefoon 070 4277261 (bellen tussen 18.00 en 19.00 u)

Colofon

Om en Bij de Lukaskerk is het wijkblad van de Protestantse Gemeente Lukaskerk en verscheen 12 x per jaar op de laatste zondag van de maand. Dit is voorlopig het laatste nummer in de huidige vorm.

Informatie lukaskerk@hotmail.com**Uitgave**

Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad

Mail voor informatie naar lukaskerk@hotmail.com

Inhoudsopgave

Voorlopig de laatste 'Om en Bij'	Elleke Bal	4
In gesprek met elkaar	Léonne Zwaal	5
Gemeentezondag 10 sept	Jannet van der Spek	8
Bidden bij de kaarsenboom	Jannet van der Spek	9
Mooie momenten uit het diaconale werk	Esther Israël	9
Bijbel in gesprek	Jannet van der Spek	11
Ochtendwandeling op Iona	Waltraut Stroh	11
Agenda september 2023		13
Kerkbalans	Petra Hamerslag	19
De seniorenkring	Els Pellen	20
Ontmoeting en inspiratie	Frederik Ekkelboom	20
Groene viering op 3 september	Willem Jansen, Martine van Wolfswinkel, Waltraut Stroh	21
Collectes	Kees Ton, Petra Hamerslag en Fokke Brouwer	22
Lief en leed delen	Berdien Penning	24
Uitnodiging Ko van de Lagemaat		25
Op zoek naar rust en inspiratie	Waltraut Stroh	26
Exposurewandeling in de Schilderswijk	Riekje Jager	28
House Martin	Corrie Hoogendoorn	29

Voorlopig de laatste Om en Bij de Lukaskerk

Door: Elleke Bal

Voorlopig de laatste, las u op de voorkant van dit maandblad. U had er waarschijnlijk al over gelezen, of misschien komt dit nieuws toch nog als een verrassing. De komende tijd zal er vanuit de Lukaskerk geen maandelijks blad op papier meer verschijnen. Maar schrik niet: de kerkenraad is in gesprek over een eventueel vervolg. Of dat nu op papier is (bijvoorbeeld een blad dat iets minder vaak verschijnt), of via een app, of mail. Communicatie blijft, maar in welke vorm, dat is nog de vraag.

Ik heb in mei aan de kerkenraad laten weten dat ik graag wil stoppen met het samenstellen van het maandblad. Het voelt nog maar kort geleden dat ik eraan begon, toch was het november 2016. Ik heb het blad steeds met plezier in elkaar gezet maar nu vind ik het tijd om het over te dragen. Ik zou graag wat minder tijd achter de computer doorbrengen, omdat ik ook voor mijn werk de hele dag al op het toetsenbord zit te tikken.

Dat is wel een lastig besluit geweest. Ik weet ook dat er niet zomaar iemand gevonden is, die dit eventueel over kan nemen. Er zijn een aantal trouwe lezers en schrijvers die ik hier misschien verdriet mee doe. En ik ben ook wel erg gaan houden van al die artikelen die maandelijks de mailbox binnenstromen.

En dan staat er ook nog eens 'jaargang 30' op de voorkant van dit blad: betekent dit dat de keten van jaargangen door mij stopt? Wie eens door die bladen bladert, krijgt een hele mooie indruk van wat zich de gemeenteleden van de Lukas door de jaren heen heeft beziggehouden.

Ik merkte als samensteller wel dat dit blad wat minder gelezen werd de afgelopen jaren. Logisch ook, er is al zoveel te lezen. En in de wekelijkse mail staat al veel belangrijke informatie. Als we een oproep deden aan lezers dan kwamen daar bijvoorbeeld weinig reacties op. Dat kan misschien anders worden als we op andere

manieren communiceren. Bovendien: Het hoeft niet altijd negatief te zijn als er iets stopt, er kunnen ook weer mooie nieuwe dingen uit voortkomen. Maar dit zijn allerlei overwegingen die de kerkenraad mee zal nemen.

Rest mij nog te benadrukken dat de 'Om en Bij' er iedere maand kon verschijnen omdat er zoveel mensen aan meewerken. Zo zijn Thea en Hans Gordijn eigenlijk de belangrijkste stille krachten achter het blad. Iedere maand haalden zij het blad op van de drukker om het vervolgens te bundelen. Daarna ging het naar de kerk, op de post, en brachten ze zelf ook nog een grote stapel bladen bij mensen thuis langs. Wat een klus!

Margriet Quarles en Els Bisschops zijn achter de schermen belangrijke manusjes van alles. In het maandblad staat bijvoorbeeld steeds een agenda van activiteiten waarvoor allerlei gegevens nodig waren over wat nou precies wanneer/waar/hoe laat plaatsvond. Een uitzoekwerkje dus. Els was een belangrijke vraagbaak, zij weet alles. Margriet ook. En zij maakte het blad al die jaren voordat ik er in 2016 aan begon, en ze verving mij als ik op vakantie was.

Dan nog alle trouwe schrijvers. Dominee Jannet en Esther Israël, diaconaal werker, natuurlijk. Een vast en heel betrokken groepje gemeenteleden schreef regelmatig prachtige, informerende, ontroerende, inspirerende en altijd betrokken bijdragen die ons als lezers soms weer net even op andere gedachten brachten. Ik noem bijvoorbeeld Corrie, Waltraut, Karin-Astrid, Christine, Léonne, Anna, maar zo zijn er nog veel meer. Els Pellen schreef iedere maand over de seniorenkring, de collecte-informatie kwam van Kees, Petra en Fokke. Berdien schreef maandelijks de 'lief-en-leed'-rubriek.

Wie er ook nog achter de schermen meewerkte, dat was Gijs. Hij las het blad iedere maand helemaal door om te kijken of er nog foutjes in stonden. En daar was ik steeds erg blij mee. Bijvoorbeeld als ik ergens een verkeerde naam of datum schreef. Dit mag dan voorlopig het laatste nummer zijn, er staat toch weer allerlei moois in. Dus laat ik verder graag de vertrouwde schrijvers aan het woord.

..*

In gesprek met elkaar

Door: Léonne Zwaal, voorzitter kerkenraad

Voorlopig of definitief een laatste nummer? Een bewaar exemplaar, schreef de redactie. Dat is een mooie gelegenheid om terug te blikken en vooral vooruit te blikken op waar de kerkenraad mee aan de slag is. Dat is ongemerkt zoveel dat ik nog altijd graag deel uitmaak van de mooie groep mensen. Trots ben ik op het enthousiasme en trouw, niet alleen voor onze kerk maar we participeren ook actief in commissies en centrale diaconie van de Protestantse kerk Den Haag. Dit enthousiasme geldt niet voor alleen voor de kerkenraadsleden, maar voor alle mensen die betrokken zijn bij de Lukaskerk. Ik ervaar de Lukaskerk als een plek waar iedereen met zijn/haar unieke talenten een bijdrage levert aan de gemeenschap.

In onze visie schreven we, “de keuzes voor nieuwe initiatieven of voor het stoppen met activiteiten hangt samen met mensen die zich ervoor inzetten of dit niet meer kunnen doen”. Stoppen geldt nu voor het wijkblad. Maar we zoeken naar een duurzame vorm waarin we elkaar kunnen blijven informeren en inspireren.

Maar nieuwe activiteiten waren er ook afgelopen jaar. Ik noem er een. De maaltijd op dinsdag voor de buurt is nu een paar keer in de maand, met een groep leden en buurtbewoners die met elkaar kookt en eet. Of neem de inspirerende verwonderwandeling samen met de Lutherse kerk.

U kon in het visieplan (zie website) lezen dat we een focus aanbrengen in onze ambities. Daarover spraken we elkaar tijdens gemeentegesprekken en dat zetten we komend seizoen voort. De kerkenraad blijft minder vergaderen om in gesprek te kunnen met meer leden op zondagen na de kerkdiensten.



*Zicht op toekomst
bestendig kerk zijn,
zondag 19 november*

Hoe kunnen we met een kleine predikantsformatie regelmatig (avondmaal) vieren met elkaar op een wijze die bij ons past.

Vorig jaar organiseerden gemeenteleden mooie vieringen daar gaan we dit seizoen mee door. **Zondag 19 november** spreek ik u graag over dit soort vieringen, muziek en het avondmaal.

Zicht op jongere generaties, pannenkoekenfeest in de winter

We willen aandachtig blijven luisteren naar tieners, jong volwassenen en jonge gezinnen. Wat verbindt hen en wat missen ze. De enkele tiener mist andere tieners samen zochten we naar een goede verbinding. Jongvolwassenen ontmoeten elkaar bij de voorbereiding en uitvoering van de Taizévieringen, voor de kinderen zijn er nog elke week nevendiensten.

Een mooie activiteit was het kampeerweekend in Noordwijkerhout. Komende winter willen we op een zaterdagmiddag in gesprek en na afloop pannenkoeken eten. Datum volgt.



Zicht op presentie in de Schilderswijk, april 2024, voorjaarsactiviteit

We voerden een gesprek met elkaar over wat betekent het voor jou dat de Lukaskerk in de Schilderswijk staat en hoe kan en wil je verbinden aan deze wijk en het werk van onze diaconale werker Esther. We onderhouden goede contact met burens en hoe mooi was

het om samen een Iftar maaltijd te nuttigen en niet te vergeten de gesprekken aan tafel als onderdeel van de kringvieringen op woensdag. Oecumene is inspirerend, van belang en ook lastig is mijn conclusie. Al is het maar dat dit ook tijd vraagt over en weer. Een goede manier om een gevoel voor de wijk te krijgen is een zogenaamde *exposure*. Je loopt een uurtje alleen door de wijk, zonder een bepaald doel, gewoon om er te zijn, te zien, te horen, te voelen wat het met je doet. Een aantal kerkenraadsleden hebben dit gedaan.



Esther en Waltraut zijn onze ambassadeurs. De kerkenraad ziet uit naar mooie ontmoetingen en goede gesprekken.
Namens de kerkenraad, Leonne Zwaal

..*

Gemeentezondag 10 september in de Lutherse kerk

Door: Jannet van der Spek

Thema is ontmoeting. We beginnen om 10.15 uur met een carrousel, waarbij je met verschillende mensen in gesprek komt. Voor slechthorenden doen we een kleine carrousel in een andere ruimte. Aansluitend is de viering rond hetzelfde thema met in het hart van de viering geen preek, maar een biblioloog. Dat is een methode, afkomstig uit de Verenigde Staten en verder uitgewerkt in Duitsland waarbij je met elkaar de bijbeltekst uitlegt door je verbeelding te gebruiken.

Dat kan ook in een grote groep. Voor de kinderen is er een apart programma. Aansluitend is er koffie en een lichte lunch. De gemeentezondag wordt georganiseerd door de lulu-ouderlingen en de predikanten, maar helpende handen zijn nog welkom. Dat komt nog in de zondagsmail. We hopen u te ontmoeten.

..*

Bidden bij de kaarsenboom

Door: Jannet van der Spek

De kaarsenboom is het hart van de Lukaskerk. Wij zijn een plek waar gebeden wordt. Door velen en op vele manieren. De kaarsenboom is ook het hart van de viering op zondag. We delen onze vreugde, ons verdriet, onze zorg, ons medeleven ook. Het is fijn als er een kaars voor je wordt aangestoken als je dat zelf niet kunt. Het is een groot goed dat niet alleen de voorganger de gebeden doet. Het is een groot goed dat ieder zich vrij voelt om te spreken. Tegelijk is het ook kwetsbaar. Kinderen spreken uit dat het voor hen wel eens te lang duurt en voor sommige volwassenen geldt dat ook.

De kaarsenboom is een plek van gebed en dus niet bedoeld om mededelingen te doen of lange verhalen te houden. En ook bij de kaarsenboom kun je in stilte bidden. Soms zijn er verhalen die verteld *moeten* worden. Daar mag iedereen zich vrij in voelen, dan maakt het ook niet uit hoe lang het duurt. Ik denk dat het vooral goed is om in het oog te blijven houden dat de kaarsenboom een plek van gebed is.

Reacties van harte welkom! Live of @:domineelukaskerk@gmail.com

N.B. Als je een mededeling hebt dan kun je die doorgeven aan de ambtsdrager van dienst of uiterlijk woensdagavond 20 uur voorafgaand aan de zondag mailen naar lukaskerk@hotmail.com.

Als je wilt spreken in een viering, doe dan eens mee aan een voorbereiding van bijvoorbeeld de maandelijkse kringviering op woensdag of op andere momenten door het jaar heen op zondag.

..*

Mooie momenten uit het diaconale werk

Door: Esther Israël

Nu de zomervakantie in volle gang is, kijk ik nog even terug op de afgelopen tijd. Dan realiseer ik me hoe vaak ik geraakt word in dit werk. Geregeld door verhalen van mensen in moeilijke

omstandigheden. Maar ook door mooie momentjes of bijzondere gebeurtenissen. Een paar daarvan wil ik met u delen.

Tijdens de koffie-inloop maken de bezoekers de laatste tijd graag gebruik van de 'theezakjes- vragen'. U weet wel, de vragen die op het label van een bekend merk theezakjes zitten. Eén van de bezoekers neemt daarbij graag het voortouw en leidt zo'n gesprek op deskundige wijze. Een scala aan onderwerpen komt voorbij: wat is je favoriete ijssmaak, welke bekendheid zou je voor één dag willen zijn, welke stad wil je graag nog een keer bezoeken...Ook ontstond er naar aanleiding van een vraag een mooi en intiem gesprek over de dood.

Het mamaverhalenkoor bestaat dit jaar 15 jaar en geeft op 6 oktober een concert. Tussen de liederen door kunnen de aanwezigen genieten van een high tea. De mama's zijn druk bezig hiervoor nieuw repertoire in te studeren. Als het pauze is lopen de mama's vaak zingend en dansend de koffieruimte in.



De kook- en eetgroep komt elke twee weken bij elkaar. Om de beurt kookt één van de deelnemers, vaak met hulp van één van de anderen. Daarna gaan we gezellig met elkaar aan tafel. De groep is gemêleerd, de sfeer is goed, het eten is elke keer weer een verrassing en mensen die elkaar anders nooit zouden ontmoeten, voeren uitgebreide gesprekken met elkaar. Elke keer een klein feestje!

Twee jaar lang begeleiden Jannet van der Spek en ik het project Luisterkracht nu. Daarin delen mensen van de rand en de onderkant van de samenleving hun verhalen. Inmiddels is de groep uitgebreid met nieuwe mensen die naar deze verhalen luisteren en samen met de 'ervaringsdeskundigen' gaan proberen iets te verbeteren in onze samenleving. Als mensen uit de eerste groep vertellen wat het project hen doet, dan horen we o.a. dat iemand zich is gaan realiseren dat mensen in een groep om elkaar geven; iemand anders:

'er wordt naar me geluisterd, dat gebeurt normaal nooit in mijn situatie'; en: 'ik heb veel geleerd door te luisteren'.

Samen met de Havenkerk organiseerden we in juli een rommelmarkt in de twee hofjes naast de Lukaskerk. Vanaf het begin reageerden de bewoners enthousiast en de dag zelf was een succes. Er werd verkocht en gekocht, groepjes bewoners hadden het met elkaar naar hun zin, er werden haren gevlochten, er was lekker eten en drinken...We hadden wat mensen gevraagd om muziek te maken; helaas was niemand beschikbaar. Heel vrolijk werd ik toen ik bewoners buiten zelf muziek hoorde maken.

Ook dit jaar waren er weer twee zomeruitjes voor gezinnen van de voedselbank: naar Diergaarde Blijdorp en de duinen van Meijendel. De weersvoorspelling was niet heel goed voor Meijendel, maar de zon scheen de hele dag!



..*

Bijbel in gesprek

Door: Jannet van der Spek

Woensdagmiddag van 15.30 tot uiterlijk 17 uur: Bijbel in gesprek. Inmiddels heeft zich een vaste kern gevormd die op woensdagmiddag op (on)regelmatige tijden in de Lukaskerk in gesprek gaat over de bijbeltekst van de zondag daarop. Dat zijn vaak mooie gesprekken!

Komend najaar is dat op 13 september, 4 en 25 oktober, 8 en 29 november en 13 december. Van harte welkom, ook als je maar één keer kunt. Leiding en info bij Jannet van der Spek.

..*

Een ochtendwandeling op Iona, 5 juli 2023

Door: Waltraut Stroh

IONA

eiland vol stilte

eiland vol geluiden van mensen, dieren, natuur

eenheid van stilte en geluid

geluiden die uitnodigen tot stilte, tot heelwording

de ZEE

verder reikend dan de horizon

als deken over de aarde

verbinding tussen continenten

vol van leven, voor onze oren niet te horen

door plastic afval bedreigd leven

het geluid van de branding

zonder begin, zonder einde

glimp van eeuwigheid

altijd in beweging

op en neer

inademen...uitademen

ontelbare golfjes komen samen in één klank



de WIND

onvoorspelbaar

oncontroleerbaar

verbindt zee met land

laat de golven dansen

laat het gras golven

drijft wolken zwaar van regen

laat de zon door breken

het geluid van de wind verbindt zich met het suizen van mijn oren

zingt zachtjes, krachtig

de SCHAPEN

witte vlekken in een groen landschap

het geluid van kauwen en herkauwen

nauwelijks hoorbaar

ze bewegen zachtjes

behoedzaam

zonder haast

opeens twee lammetjes die blakend over het gras hollen

dan weer rust

de VOGELS

hun stemmen vullen de ochtendlucht

een orkest van geluiden uit vele kelen

onderbroken door momenten van stilte

een klein bruin vogeltje huppelt over de weg

zwarte vogels zitten op een prikkeldraad
een grote witte vogel drijft op de wind
allemaal hun innerlijke kompas volgend
rustend en in beweging

vrij

grenze-loos

*kijk naar de vogels in de lucht en
leer van hen*

geen MENSelijk geluid is te
horen

alleen de gedachte
aan het ooit gezongen gebed
van monniken

het geluid van bomen die
omgehakt werden

lang geleden

dan op eens

het heldere geluid van een bel

tijd voor het ontbijt

tijd om weer onder te duiken in het geroezemoes van de eetzaal

het geluid uit mensenmonden

om te luisteren

te praten

te zingen



IK loop terug naar het klooster

even nog omgeven door de geluiden en de stilte van dit eiland

ik ben hier te gast

ontvangend

dankbaar

en ik ga verder

met een opdracht

een belofte

Dankjewel IONA

Activiteiten september 2023			
Zondag 27 augustus	Zomerdienst in de Lutherse Kerk, samen met de Lukassers. Voorganger Wout Huizing	Lutherse kerk	10.15
Maandag 28 augustus	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Dinsdag 29 augustus	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Woensdag 30 augustus	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Donderdag 31 augustus	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met allerlei vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Zondag 3 september	Groene viering in de Lukaskerk, meer info: pagina 21	Lukaskerk	10.15
	Eredienst in de Lutherse Kerk, voorganger Erwin de Fouw	Lutherse Kerk	10.15

Maandag 4 september	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Dinsdag 5 september	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Woensdag 6 september	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Donderdag 7 september	Voedselbank	Lukaskerk	10.15
	Inloopspreekuur, welkom met vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Zondag 10 sept	Gemeentezondag in de Lutherse Kerk, meer info pag. 8	Lutherse Kerk	10.15
Maandag 11 sept	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Dinsdag 12 sept	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Seniorenkring	Lutherse Kerk	13.15

Woensdag 13 sept	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Bijbel in gesprek met ds. Jannet van der Spek, zie pag. 10 voor meer info	Lukaskerk	15.30
	Kringviering en maaltijd	Lukaskerk	18.00
Donderdag 14 sept	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Zondag 17 sept	Kringviering in de Lukaskerk, voorganger Nico Binnendijk	Lukaskerk	10.15
	Eredienst in de Lutherse Kerk, voorganger Jannet van der Spek	Lutherse Kerk	10.15
Maandag 18 sept	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Dinsdag 19 sept	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Woensdag 20 sept	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars	Lukaskerk	13.30 – 15.30

Donderdag 21 sept	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Vrijdag 22 sept	Burendag		11.00 – 14.00
Zondag 24 sept	Viering in de Lukaskerk, gezamenlijk met de Lutheranen, voorganger Jannet van der Spek	Lutherse Kerk	10.15
Maandag 25 sept	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Dinsdag 26 sept	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Seniorenkring	Lutherse Kerk	13.15
	Ontmoeting en inspiratie, zie pag. 18 voor meer info	Lukaskerk	16.00
Woensdag 27 sept	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Donderdag 28 sept	Voedselbank	Lukaskerk	

	Inloopspreekuur, u bent welkom met vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Zondag 1 okt	Viering in de Lukaskerk, voorganger Bert Kuipers	Lukaskerk	10.15
	Eredienst in de Lutherse Kerk, voorganger Fokke Fennema	Lutherse Kerk	10.15

..*

Kerkbalans 2023

Door: Petra Hamerslag



Eind september ontvangt u de zogenaamde septemberbrief, waarin we u vragen om een (extra) bijdrage voor de kerk/de actie Kerkbalans 2023. We lopen nog niet in op ons gebudgetteerde tekort van € 50,000 helaas. Mogen we een beroep op u doen voor een (extra) bijdrage? We hebben uw steun hard nodig.

..*

De seniorenkring in september

Door: Els Pellen

In september hebben we twee spelletjesmiddagen, namelijk op **dinsdag 12 september** en op **dinsdag 26 september**. U bent van harte welkom vanaf 13.15 uur op de Lutherse Burgwal 7.

Maar we hopen elkaar in deze maand nog vaker te ontmoeten. Want op zaterdag 16 september is de jaarlijkse bazaar in de Lutherse kerk. Altijd gezellig en een prima gelegenheid voor jong en oud om elkaar te ontmoeten. Wilt u ook graag een keer naar de kring komen?

Neemt u dan gerust contact op met ondergetekende.

Met vriendelijk groeten, namens alle vrijwilligers,
Els Pellen (tel. 06 50434300).

..*

Inspiratie en Ontmoeting

Door: Frederik Ekkelboom

Dinsdagmiddag 26 september zijn we er weer om 16 uur.

Deze keer met het programma de Geknipte Gast.

Op de kapperstoel praten Ozcan Akyol en Martin Sitalsing.

Martin werkt als politiechef Noord Nederland.

De gast van Ozcan kwam als 8 jarige vanuit Suriname naar Nederland.

Zij spreken daarover en ook over de dood van zijn broer Danny. Naar aanleiding van deze dialoog hebben wij aan de ontmoetingstafel ons eigen gesprek. Ook is er toepasselijke muziek en soms een begeleide meditatie. Welkom! Uw gastheer Frederik Ekkelboom.

(airole@outlook.com)

..*

Groene viering op 3 september
Door: Waltraut Stroh, Martine van
Wolfswinkel, Willem Jansen



**Let Justice
and Peace Flow**
Season of Creation 2023

1 september is nieuwjaar althans in de Oosters-Orthodoxe kerken (Grieks, Russisch, Roemeens...). Dan wordt er in de liturgie uit Genesis over de schepping gelezen en sinds 1989 is 1 september Dag van gebed voor de schepping. In 2015 heeft de katholieke kerk zich hierbij aangesloten en langzamerhand wordt er ook in protestantse kerken aandacht besteed aan de scheppingsmaand die van 1 september tot 4 oktober duurt (feestdag van Franciscus van Assisi).

Voor onze gemeente is dit een mooie aanleiding om op zondag 3 september een bijzondere dienst te houden met aandacht voor de schepping en voorbereid door leden van de Groene Lukas. We sluiten ons aan bij het internationale thema van de scheppingsmaand 2023 'Laat gerechtigheid en vrede stromen als een rivier'. Zorg voor de schepping, zorg voor water en lucht, voor planten, dieren en mensen die op onze aarde leven, zorg voor een rechtvaardig en vreedzaam samenleven horen bij elkaar. Het bijbelse *sjalom* omvat al deze aspecten en de ouderen onder ons zullen zich het conciliair proces over 'gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping' herinneren. Paus Franciscus roept op tot sociale en ecologische gerechtigheid. 'Rood' en 'groen' passen goed samen.

In de dienst geven we een stem aan rivieren wereldwijd. Ook delen we in het avondmaal de vredegroet en de vruchten van akker- en wijnbouw. Na de dienst praten we graag verder met elkaar. Welkom op 3 september in de Lukaskerk.

..*

Collectes

Door: Kees Ton, Petra Hamerslag, Fokke Brouwer

Opbrengsten 'eerste' collecte voor diaconie in juni en juli

4 juni	Zomerstek en Winterstek	€ 88,85
11 juni	straatpastoraat	€ 41,60
18 juni	Individuele hulpverlening	€ 50,10
25 juni	wijkdiaconie	€ 133,20
2 juli	wijkdiaconie	€ 117,90
9 juli	Wereldhuis	€ 54,00
16 juli	wijkdiaconie	€ 62,20
23 juli	vakantiebonnen	€ 153,20

Opbrengsten 'tweede' collecte voor kerk/wijkgemeente, juni en juli

4 juni	Wijkgemeente	€ 81,85
11 juni	Wijkgemeente	€ 35,10
17 juni	Wijkgemeente	€ 42,20
25 juni	Jeugdwerk	€ 105,45
2 juli	Wijkgemeente	€ 100,85
9 juli	Wijkgemeente	€ 47,50
16 juli	Wijkgemeente	€ 66,10
23 juli	Dovenpastoraat	€ 86,20
30 juli	Haastu	€ 62,50

Collectedoelen in september

3 september	Kerk in Actie Werelddiaconaat - Israël Wijkgemeente
10 september	Naar de Lutherse Kerk
17 september	Buurt- en Kerkhuis Shalom Wijkgemeente
24 september	De Halte, noodopvang en Vredesweekcollecte Kerk in Actie - Syrië

Toelichting op een aantal collectedoelen

Kerk in Actie Werelddiaconaat - Israël

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal

onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie *Rabbis for Human Rights* jonge Israëli's - voor hun verplichte dienstdienst begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Meer lezen: kerkinactie.nl/jongerenisrael

Buurt- en Kerkhuis Shalom

Buurt-en-kerkhuis Shalom is een plek met een aanbod voor kansarme en kansrijke mensen, waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Het buurt- en kerkhuis is gevestigd in de Shalomkerk in Den Haag Zuidwest, waar diverse activiteiten plaatsvinden. zoals werken in de moestuin, naai- en taallessen en huiswerkbegeleiding. Er is een inloopsprekkuur om mensen te helpen bij vragen over formulieren en problemen met instanties en er is begeleiding in het vinden van een baan, vrijwilligerswerk of een opleiding. In 2021 startte Kies! Voedselbankverswinkel, waar klanten hun producten kunnen kiezen en gesteund worden in te maken keuzes in het leven. Klanten van Kies! komen ook bij de activiteiten van buurt-en-kerkhuis Shalom.

De Halte, noodopvang

De Halte is een doorstroomhuis voor tijdelijke opvang in acute nood, waar verschillende vrouwen en kinderen samen wonen. De twee woonunits in hartje Den Haag kunnen maximaal 16 personen huisvesten. De opvang is sober (bed, bad, brood) en tijdelijk. De Halte is bedoeld als 'vluchtheuvel', een veilige plek waar mensen op adem kunnen komen. In de tijd dat mensen in de opvang verblijven wordt door de woonbegeleider gewerkt aan een vervolgtraject (en de eventueel daarbij behorende opvang). Dat kan zijn: een aanvraag betreffende verblijfsvergunning, aangifte van vrouwenhandel of een beslissing inzake terugkeer naar het land van herkomst. De bewoners van de Halte hebben vaak een bewogen tijd achter de rug, de Halte biedt hen rust voor zichzelf en voor hun kinderen.

Vredesweekcollecte Kerk in Actie - Syrië

Kerk als plek van hoop en herstel. Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst! Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkensyrie

..*

Lief en leed delen in de Lukaskerk, juni en juli

Door: Berdien Penning

BLOEMEN gaven we in de maanden juni en juli aan:

Folly en Alexander, Josefien, Willem Jansen, Heleen, Sebastiaan, Waltraut, Leonne en echtgenoot (25 jaar getrouwd), Hamza (vertelde zijn vluchtelingverhaal), Edith van het Hof via ds. Jannet (werkt voor Straatpastoraat, Havenkerk en Parnassia), alle gezinnen met kinderen die meededen in de dienst (schattige vaasjes met bloemen, door Corry verzorgd). Prachtige roze en witte rozen, die we cadeau kregen van iemand, die ooit een taalstage heeft gelopen in de Lukaskerk gaven we aan ds. Marja Flipse en diverse gemeenteleden. Mirjam (voorganger), Joeke (kringviering mee voorbereid), Thea (3 zieke vriendinnen), Rivinia (Lutherse jarige), een mevrouw uit de Lutherse Kerk voor haar zieke zus, Janny, Margriet (Vierdaagse gelopen!)

EEN VERJAARDAGSKAART stuurden we naar:

Waltraut, Joke Reitsma, Dieuwke van Loo, Noah Del Puglia, Dick, Runet, Arie de Boer, Mirjam Chakarwi, Thea Oostmeijer, Bé Jager, Fokke Fennema, Tanca, Fokke de Vries, Shirin, Sara Del Puglia, Heleen, Nico Scheurkogel, Karin Kanters, Zion en Zair Martis, Josefien, Nirwana, Els Bisschops, Berdien (via Els), Gijs Becht, Ellen,

Folly, Job Wilzing, Marije Kanters, de heer Verkerk, Jitske v.d. Bosch, Hanna,

EEN EXTRA KAART stuurden we naar:

Folly en Alexander, Waltraut (aangereden), Rienk (over de kop met E-bike), Heleen, Linde (geslaagd!)

..*

Uitnodiging door Ko van de Lagemaat: 40 jaar predikant

Lieve mensen, op zondag 20 november 1983 werd Jacobus van de Lagemaat bevestigd in het ambt van predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk tijdens een dienst die werd gehouden in de Grote of St. Jacobskerk te 's Gravenhage. Hij begon als predikant in het Haagse Westeindeziekenhuis. Daarna volgden de Dienst Geestelijke Verzorging in VU Medisch centrum Amsterdam en in MUMC+ Maastricht. Aan dit jubileum wil hij graag aandacht geven op zaterdagmiddag 18 november a.s. in de Lukaskerk. Iedereen die hem kent is uitgenodigd. Van 14.30 tot 16.30 uur is er een gezellig samenzijn; aansluitend een vesper.



..*

Op zoek naar rust en inspiratie

Door: Waltraut Stroh

Behalve een reis naar de Iona Gemeente in Schotland kon ik deze zomer nog twee inspirerende plekken in Nederland opzoeken die ook voor anderen een bezoek waard zijn. Ik wil die twee plekken graag met jullie delen.



Het Nijkleaster in Friesland

Een week na de officiële opening met Pinksteren kon ik er een weekend doorbrengen. Het bijzondere aan dit protestantse klooster is dat het de eerste kloostergemeente is binnen de PKN.

Aan de wieg van dit 'nieuwe Klooster' staat Hinne Wagenaar, oud-collega van mij. In 2005 waren we samen met een groep predikanten op Iona. Toen al was het Hinne's droom een 'Fries Iona'. Deze droom is nu uitgekomen.

Ik citeer verder van hun website <https://nijkleaster.frl/>
'De kloostergemeente Nijkleaster-Westerwert is een open geloofs-gemeenschap op het Friese platteland. De kerk van Jorwert en klooster Westerhûs (een paar km. buiten Jorwert) vormen samen de uitvalsbasis voor onze missie.



De woorden 'stilte, bezinning en verbinding' vormen onze drieslag. Ze verwijzen naar drie geestelijke oefeningen: stil zijn, tijd krijgen voor bezinning om tenslotte te komen tot verbinding met jezelf, met elkaar, met de aarde en met God

De monumentale boerderij Westerhûs is omgebouwd tot een modern klooster. De Nijkleaster gemeenschap biedt gastvrijheid om in een weekend- of weekretraite mee te leven in een vast kloosterritme van bidden en werken, verstillen en wandelen, ontmoeting en plezier.'

De Huijberg in Brabant

Aan de andere kant van Nederland in Huijbergen dicht bij de

Belgische grens heeft zich sinds 4 jaar een leefgemeenschap gevestigd. Vroeger maakten ze deel uit van het Franciscaans Milieucentrum Stoutenburg bij Amersfoort. Ze schrijven op hun website over zichzelf, dehuijberg.nl

'We leven duurzaam en gastvrij. We bieden een inspirerend programma. We ontvangen gasten in het gastenverblijf van klooster Ste. Marie van de Broeders van Huijbergen. We werken in onze tuinen: moes-, kruiden-, bloemen- en schooltuin. We zijn pleisterplaats en uitvalsbasis voor groepen pelgrims, retraitegangers, wandelaars of fietsers. We werken graag samen met vrijwilligers en co-creators, en delen zo ons plezier in de verbondenheid met deze plek, de mensen die er komen, en de natuur. Daarbij worden we gevoed door de franciscaanse spiritualiteit en liefde voor de aarde.'

Van 21 tot 23 juli nam ik deel aan de zomerretraite 'stromen in de zomer'. Het was heerlijk om veel tijd buiten door te brengen in de (permacultuur)-tuin en de Brabantse Wal naast creatieve werkvormen en meditatieve momenten. Kijk eens op hun website naar de velerlei mogelijkheden om met hun prachtige aanbod kennis te maken.



..*

Ervaring delen: exposurewandeling in de Schilderswijk

Door: Riekje Jager

22 juni waren wij uitgenodigd om een exposurewandeling te maken door de Schilderswijk om op die manier de wijk beter te leren kennen en om te ervaren wat de wijk met je doet. Al wandelend gingen mijn gedachten alle kanten op. Hierbij een klein verslag.

Ik zag de 2 koeien van de stadsboerderij. Vreemd gezicht, zo midden in de stad. Vlakbij een speeltuin. Later nog meer speeltuinen met veel stalen hekwerken en een beperkte speelruimte. Wat heb ik als kind heerlijk kunnen spelen in de haven (een opslagplaats van zand, grind en bouwmaterialen) en aan het water van het Prinses Margrietkanaal.

Regelmatig cafeetjes gezien met alleen heren als publiek. Het is allemaal erg vol, wat troosteloos. Wat leuk om dan ook wat dingen te zien die de aanblik opfleuren. Muurtekeningen, mozaïek bankjes, geveltuintjes en versierde balkons.

Ik loop een buurtsuper in om wat te kopen. De boodschap wordt netjes afgehandeld. Onderweg uitgestalde groentes gezien, die ik niet ken of weet te gebruiken. De Haagse markt is afgesloten, op 1 ingang na. Ik loop maar niet naar binnen. Straks zit ik opgesloten. Mooi vind ik de bordjes van de schilders/ schilderijen.

Ik zie www.straatnamenmuseum.nl, ik wist niet dat dat bestond. Verder kom ik een naam van zuster Marie Joseph van de Ven, voorvechtster van de Schilderswijk 1983 tegen. Ik ken haar niet. Ook stil gestaan bij een beeld van Gandhi. Beide zullen wel te maken hebben gehad met het vreedzaam samen leven van verschillende mensen. Zo veel verschillende mensen, ik voel me toch een beetje een gluurder.

Ik volg op een druk verkeerspunt een vogel. Of hij niet kan vliegen?? Hij steekt in ieder geval huppelend over op het juiste moment als het stoplicht groen is. En zo waag ik me ook door het verkeer. Toch kan het ook erg rustig zijn. In de Herderstraat is het rustiger. Er staan huisjes te koop. Even naar binnen gegluurd en me afgevraagd hoe het zou zijn om daar te wonen.

Meer informatie over de exposurewandelingen:

In de visie van de Lukaskerk staat dat we zicht willen krijgen op de presentie van de Lukaskerk in de Schilderswijk. Hoe kunnen we ons verbinden met de wijk en met de mensen om ons heen? Hoe kunnen we van betekenis zijn voor de wijk?

Exposure is de basis van presentie. Exposure betekent letterlijk blootstellen; je blootstellen aan de wijk in dit geval. Door exposure kun je de wijk van binnenuit leren kennen. Je kunt jezelf zo leren verbinden met de wijk en met de mensen om je heen. Meer informatie: Esther Israël, 06 57734987

..*

House Martin

Door: Corrie Hoogendoorn

Daar is het dan: de aankondiging dat dit het laatste nummer gaat worden voor Om en Bij! In de laatste paar edities schreef ik uit de keuken van House Martin.

House Martin aan de Hoofthoek waar mensen van de straat op adem kunnen komen na een ziekte of een ziekenhuisopname. Een mooie plek. Ook een plek waar het soms moeilijk is om afscheid te nemen van een gast als die is opgeknapt en zichzelf weer moet zien te redden. Ja, dat vind ik toch wel moeilijk; je wordt van de straat geraapt en mag een poos bij HM zijn. Je hebt een bed en een douche. Een maaltijd en een kop koffie. Je vindt je plek en dan moet je toch weer de straat op!

Een plek waar iemand die weer opgeknapt is en bv bij de Kesslerstichting onderdak heeft gevonden zich komt melden om overdag gastheer te worden bij HM. Een plek waar de vrijwilliger een partijtje yatzee speelt met een gast.

Een plek waar soms de ene vrijwilliger de andere belt om een saaie avond te doorbreken met een spelletje yatzee. Ja, saai want soms blijven de gasten gewoon liever op hun kamer! Even een hapje eten en dan weer wegwezen. En dat mag, er is vaak behoefte aan rust.

Om met al deze dingen om te kunnen blijven gaan heeft het bestuur onlangs een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd. Ik vond dat heel prettig. Kennismaken met iemand die er ook werkt maar die je nog nooit gezien hebt bv.

Elkaar vertellen over de gast die het meeste indruk op je heeft gemaakt. Of welke situatie je het meest bijgebleven is. Toen ik er een van de eerste keren sliep ging ineens het alarm af. Gelukkig in de ochtend. Ik was net op. Een van de gasten kwam met ontbloot bovenlijf en een grote handdoek om zijn lendenen de kamer in om te kijken waar we de herrie konden stoppen. Hij had zich lang en heet gedouched en door de stoomontwikkeling ging het alarm op hol. Gelukkig konden we het snel stoppen.

Ik had al visioenen van de brandweer die uitrukt, zoals op mijn werk vroeger als we tosti's maakten. Het kost een bedrijf dan veel geld als de brandweer voor zo'n akkefietje voor moet komen rijden. En dat zou ik wel erg vinden voor onze organisatie die het moet hebben van vrijwilligerswerk en financiële ondersteuning. Ik blijf het leuk vinden, dit werk met mensen van allerlei pluimage. En ik kan het van harte aanbevelen om slaapwacht te worden, of kok te worden. Vooral op zaterdag en zondag is het soms lastig om het rooster rond te krijgen.

Om je aan te melden of informatie te krijgen kun je Joke Visser bellen: 0622740655

Belangrijke gironummers:

NL73INGB0006206900 **PGG Lukaskerk**
met vermelding van bestemming

NL41INGB0000600100 **tnv Diaconie Lukaskerk, Den Haag**

NL27INGB0000551852
t.n.v. Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad
(o.a. bijzondere projecten in de Haagse binnenstad, onkosten voor
het wijkblad, zondagse liturgieën)

NL66INGB0006981862 t.n.v. Buurt en Lukaskerkprojecten

Collectebonnen: NL46 INGB 0000 076792 t.n.v. Diaconie van de
Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage onder vermelding van uw
naam en adres

* . * . *

Kerkomroep

U kunt onze diensten ook online volgen via kerkomroep.nl.

Houd voor de meest actuele informatie ook onze website in de gaten:
www.lukaskerk-den Haag.nl

Inschrijven voor de wekelijkse informatiemail? Laat het weten via
lukaskerk@hotmail.com

Pagina's 15 t/m 19

rooster activiteiten september 2023

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten:

www.lukaskerk-den Haag.nl

